

Maand	Onderweg... Op naar vast en zeker	Bijbeltekst	Bijbelverhaal	Doen!
December <i>Kijktafel</i> ... lantaarn.	... in het donker. Blz 12	Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23:4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psalm 23</li> <li>• De Goede Herder Lukas 15:1-7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lantaarn</li> <li>➤ Donker en licht</li> <li>➤ Kleurplaat maandtekst</li> <li>➤ Kijktafel</li> </ul>

### Doen 1 Lantaarn

Maak een lantaarn voor onderweg. Je kunt zelf een lampje versieren of een lampion maken!

### Link met het thema:

Als het donker is, is het fijn als je een licht hebt. Zo wil Gods Woord ook een licht op je pad zijn!



## Doen 2 Donker en licht

Er zijn soms donkere dingen in je leven. Kijk naar de woorden en kleur donker wat bij moeilijke dingen hoort. Kleur met geel de woorden die troost geven.

Link met het thema:

Ruzie- boosheid -Ik zorg voor  
je - lelijke woorden – roddelen  
–Ik help je - slaan-Ik troost je –  
schoppen – ziekte –Ik vergeef  
je – zorgen- ongehoorzaam —  
–Ik ben bij je

Pictogrammen en gebaren

<u>Al ging ik ook</u>	<u>in een dal</u>	<u>der schaduw des doods,</u>	<u>ik zou geen kwaad vrezen</u>	<u>want</u>	<u>Gij zijt</u>	<u>met mij</u>
						
<i>stap met je voeten</i>	<i>wijs naar beneden</i>	<i>houd je handen voor je ogen</i>	<i>schud met je hoofd</i>	<i>richt je wijsvinger op</i>	<i>wijs omhoog</i>	<i>vouw je handen</i>

# Psalm 23:4

Al ging ik ook in een dal  
der schaduw des doods,  
ik zou geen kwaad vrezen,  
want Gij zijt met mij.  
Uw stok en Uw staf  
die vertroosten mij.



Zoals de herder de schapen beschermt  
voor wilde dieren met zijn staf en staf,  
zo zorgt de Heere voor Zijn kinderen:  
ze haasen niet bang te zijn.



Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods,  
ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij;  
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Psalm 23:4



Kleur de plaat! Plak hem aan de plaat van november. Knip de  
lantaarn uit en plak die op. Knip en plak ook de wegwijzer met  
de maandtekst. Succes!

