

Maand	Onderweg... Op naar vast en zeker	Bijbeltekst	Bijbelverhaal	Doen!
Oktober  <i>Kijktafel</i>  ... en poppetjes.	... met elkaar! Blz 7,8	Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Hebreëen 12:1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hebreëen 11:1-40</li> <li>• Noach bouwt de ark! Genesis 6:9-22</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Stenen...</li> <li>➤ Schrijf de maandtekst op een kaartje! Bemoedig jezelf en anderen!</li> <li>➤ Kleur de reiziger en plak er een foto in van jezelf.</li> <li>➤ Speel het spelletje "Wie is het"</li> <li>➤ Doe een wedstrijdje op de loopbaan!</li> </ul>

### Oktober Onderweg... met elkaar

Ha jongens en meiden,

Het is oktober en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand staat het thema centraal Onderweg... met elkaar. Vorig jaar hebben we gekeken naar Verbonden met God en elkaar. We lezen in Hebreëen 12:1 dat we de weg naar Vast en Zeker niet alleen gaan. Er zijn mensen om ons heen, die ook die weg gegaan zijn. In Hebreëen 11 kun je lezen dat Abraham, Noach en nog meer mensen de weg met God gingen. Niet omdat het makkelijk was, het leek soms zelfs onmogelijk en toch bleven ze vasthouden aan Gods beloften. Dat mag ons aanmoedigen. De tekst voor deze maand staat in Hebreëen 12:1 We gaan weer naar de tekst kijken met de 5 W- vragen.

*Daarom dan ook, alzo **wij** zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons **afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;***

**Wie** is wij? Paulus, de mensen uit Hebreëen, maar ook wij die dit lezen.

**Wat** moeten ze doen? Ze moeten de last en zonde die hen omringt afleggen en de loopbaan van het geloof lopen, die ons voorgesteld wordt.

**Waar** moeten ze op blijven? Ze moeten blijven op de loopbaan en daar niet vanaf gaan.

**Wanneer** moeten ze dat doen? Ook als het moeilijk is en er verdrukkingen zijn. Misschien heb je wel eens met sportdag op een loopbaan gelopen. Het is dan belangrijk dat er geen stenen op liggen. Je zou die stenen kunnen vergelijken met moeilijkheden en zonden. Die moet je opruimen als je op de loopbaan van het geloof loopt.

**Waarom** staat het in de Bijbel? Om ons op te roepen om eerst vergeving te vragen van je zonden, je moeilijkheden bij God neer te leggen, net zoals de mensen die in Hebreëen 11 staan gedaan hebben. Toch blijven geloven, ook al is het moeilijk. Moedig elkaar aan om dat te doen en denk aan de prijs die je ontvangt, de belofte van een goede toekomst bij de Heere.

## Lezen uit Op weg naar Vast en zeker

Blz. 7 en 8

### Luisteren naar de Bijbel

In de Bijbel lezen we dat je de weg niet alleen hoeft te gaan. Er zijn ook mensen om je heen die, die weg gegaan zijn. In de Bijbel in Hebrëen 11 worden ze genoemd. Lees het verhaal van Noach. Hij luisterde naar God en niet naar de mensen.

**Lees het verhaal in de Kijk en Luister Bijbel 1 De ark van Noach op blz. 26 t/m 33**

### Zingen

Laat ons afleggen alle last – lied...

### Bijbeltekst om te leren

Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

Hebrëen 12:1

### Gebed

Heere God, het is niet altijd makkelijk om u te volgen en te dienen en lief te hebben. Maar we lezen in de Bijbel dat Noach het deed, Abraham en nog veel meer mensen. Mogen we elkaar aanmoedigen om u te volgen, want dat alleen maakt ons gelukkig en belooft ons een hemelse toekomst!

### Kijktafel

Maak een weg van kleine steentjes. Gebruik de wegwijzer met de Bijbeltekst en zet hem naast de weg. Maak verschillende mensen van bijv. houten poppetjes en zet die op de weg.

