

## September Onderweg... in een tent!

Ha jongens en meiden,

Het is september en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand starten we met het nieuwe jaarthema. Het jaarthema wordt verder uitgelegd op de startavond. De tekst voor deze maand staat in Psalm 86:11. We gaan dit jaar werken met de 5 W- vragen.



**Wie** heeft de Psalm geschreven? David, je kent hem wel van de Bijbelverhalen over David en Goliath. Later werd David koning.

**Wat** doet David? Hij vertelt in gebed aan de Heere hoe hij zich voelt, want hij weet dat de Heere hem hoort. Ook vertelt hij hoe groot God is.

**Waar** is David? Het lijkt er op dat hij in gevaar is. Er zijn vijanden die tegen hem op staan. Vers 14.

**Wanneer?** In vers 7 staat: de dag der benauwdheid.

**Waarom** staat het in de Bijbel? We mogen net als David naar God toe gaan in de benauwdheid. We mogen leren om de goede dingen van God op te noemen. Ook vraagt hij aan God om hem de weg te wijzen. God is zo groot. Hij weet het beste wat we nodig hebben.

**Leer mij, Heere, Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen. Psalm 86:11**

Ook jij mag aan God alles vertellen. Hij ziet jou, Hij kent jou en Hij weet wat het beste voor jou is. Bid je mee met David?

### Lezen uit Op weg naar Vast en zeker

Blz. 5, 6 en 7 We lezen over Sam die op weg is met een tent. Naar een stad. Ook wij zijn elke dag onderweg. Waar zijn wij naar toe op weg?

### Luisteren naar de Bijbel: Genesis 12:1-9

In de Bijbel lezen we dat Abraham ook op reis moest. Weg uit de plaats waar de afgoden gediend werden. Het was niet altijd makkelijk, maar Hij ging zijn weg met God. Doe jij dat ook?

**Lees het verhaal in de Kijk en Luister Bijbel 1 Abraham en het offer van Izak op blz. 34,35**

### Om verder te lezen

2 Korinthe 4:16- 2 Korinthe 5:10

### Zingen

Psalm 86:6

### Gebed

Leer ons om de weg te gaan die U ons wijst. Ook in het nieuwe schooljaar.



## Doen

Maak van lapjes stof, stokjes en touwtjes een tent.

## Link met het thema:

We reizen met een tent naar de stad die fundamenten heeft. Onderweg in een tent is niet altijd veilig. Ook op onze levensweg gaan er soms dingen fout. Het is belangrijk om elke dag aan God te vragen of Hij met je mee wil gaan en je wil leren hoe dingen moeten en ons wil leren om de hemelse stad te verwachten. De Bijbel is Gods Waarheid en wil ons de weg wijzen.

## Kijktafel

Weg, beplanting en een tent.

