

Eenheid: harten die samen smelten

Gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) over eenheid onder christenen (4-14 jaar)

**De aanleiding voor dit gezinsmoment / deze objectles
is de Week van gebed voor eenheid van christenen.
Maar ook buiten deze week om
is het goed om te luisteren naar wat de Bijbel
over eenheid zegt
en dit in praktijk te brengen.**

Binnenkomer

- Verzamel allerlei stukjes/restjes chocolade en leg die naast elkaar in een ovenschaal of bakvorm. Laat de kinderen goed kijken hoe verschillend de stukjes zijn.
- We gaan er één geheel van maken door ze te smelten. De handigste manier is in de oven. Verwarm de oven voor op ongeveer 75 graden en zet de ovenschaal of bakvorm met de chocoladestukjes in het midden van de oven. Na vijf tot tien minuten is de chocolade gesmolten zonder aan te branden.
- Haal de ovenschaal of bakvorm uit de oven en laat de kinderen met satéprikkers of een vorkje de verschillende kleuren door elkaar mengen. Eventueel kun je er nog decoratiehartjes op strooien om de boodschap straks te kunnen verduidelijken. Laat de chocolade hard worden terwijl je met elkaar in gesprek gaat.



Bespreken

- Zoals de chocoladestukjes van elkaar verschillen, zo zijn mensen ook verschillend
- Ook christenen zijn verschillend. Noem eens wat verschillen tussen christenen!
- In de Bijbel staat heel vaak de oproep aan christenen om een eenheid / eensgezind te zijn. Hoe kunnen christenen ondanks verschillen toch een zijn (denk aan de binnenkomer)? *(Contact met elkaar hebben, met elkaar praten, iets van jezelf aan de ander geven, warm worden van liefde tot God en daardoor ook van liefde tot elkaar (denk aan de eerste christenen – Handelingen 2 en 4 bijvoorbeeld)*
- We gaan uit de Bijbel lezen wat Paulus daarover zegt.

Bijbel

Lees **Filippenzen 2 vers 1-5** en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen:

1. Waar wordt Paulus blij van (vers 2a)? Wat is dat?
2. Waardoor ontstaat eenheid of eensgezindheid (vers 2b)? (*Als harten in liefde samen smelten*)
3. Waardoor gaat het weg (vers 3a)?
4. Waardoor komt het weer terug (vers 3b)?
5. Wat is nodig om één te kunnen zijn (vers 4)? (*Contact met elkaar*)
6. Wie leert ons naastenliefde en eenheid/eensgezindheid (vers 5)?

Bezig

- Kijk of de chocolade al hard genoeg geworden is en eet met elkaar een stukje ervan.
- Maak een Bijbelse kijktafel over eenheid/eensgezindheid en bedenk ondertussen wat jullie concreet kunnen doen om dit in de kerk te bevorderen.
- Kleur de kleurplaat bij 2 Korinthe 13 vers 11 of maak zelf een tekening over eenheid/eensgezindheid in de kerk.
- Leer een bijpassende Bijbeltekst, bijvoorbeeld Romeinen 12 vers 16a, 2 Korinthe 13 vers 11b, Filippenzen 2 vers 2 of 1 Petrus 3 vers 8.
- Verdiep je in de Week van het Gebed voor eenheid onder christenen. Waar willen jullie voor bidden?



Besluiten

Rond dit gezinsmoment af met het zingen van Psalm 122 vers 3 of Psalm 133 vers 1 en 3. Bid om eenheid/eensgezindheid en ga na wat jullie daarin concreet kunnen betekenen.

*Wil je een week lang lezen over de eenheid van de kerk?
Er is een Bijbelrooster gemaakt bij Johannes 17 waar de Heere Jezus bidt om eenheid!*

www.bijbelsopvoeden.nl/product/eenheid

Wil je nog een gezinsmoment/objectles over eenheid houden?

www.bijbelsopvoeden.nl/product/eenheid-en-verbinding/