

VLUCHTELINGEN IN DE BIJBEL

GEZINSMOMENTEN MET TIENERS



Adam en Eva op de vlucht voor God

Alles was prachtig geschapen door God. De wereld liet aan alle kanten Gods eer en glorie zien. De dieren en mensen leefden tot Zijn eer. Totdat de duivel die eer kwam roven... Adam, zijn naam betekent mens. En zijn vrouw heet Maninne. Adam geeft haar die naam; omdat ze uit de man genomen is. Zo had God Maninne gemaakt. Met een rib van de man, van Adam.

Ze leven in de hof van Eden. Het paradijs. Ze mogen van alle bomen eten. Behalve van een. God heeft het ze verteld; van alle bomen mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en van kwaad. Dan gebeurt wat je leest in hoofdstuk 3. En daarmee komt het kwaad in de wereld. Ze verstoppelen zich, vluchten weg voor God. Maar God roept hen: waar ben je? Hoewel God weet waar ze zijn, laat Hij zien en horen, dat ze bij Hem welkom zijn.

Lezen: Genesis 3

Vragen:

- Waarom zouden ze vluchten voor God?
- Wat zou er gebeuren als ze niet een vrije wil van God gekregen hadden?
- Hoe noemt Adam zijn vrouw na de zondeval? En wat betekent dat?
- Adam en Eva worden gestraft én getroost. Hoe?
- Wat betekent dit voor ons; de zonde, de straf en de troost?



Lied: Psalm 32:1

De tekst heeft moeilijke woorden, wat betekenen die?

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in't vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt.

Hagar op de vlucht voor Sara

Hagar haar naam betekent; Vreemde of Vluchteling
Hagar kwam uit Egypte en was de slavind/
dienstmeisje van Sara.

Als Abraham en Sara geen kinderen krijgen, geeft Sara
haar aan Abraham om een kind voor haar te krijgen.
Ze krijgt een zoon Ismael. Ismaël betekent; God hoort.
Maar hoewel het plan van Sara kwam, is het geen
goed plan. God wil haar en Abraham een zoon geven
om een groot volk te worden. Op Zijn tijd.

Lees maar wat er allemaal gebeurt als gevolg van het plan van Sara.

Lezen: Genesis 16



Vragen:

- 1) Er staat in vers 4 dat Hagar Sara veracht. Waarom was dat zo denk je?
- 2) Hoe zorgt God voor Hagar?
- 3) Welke opdracht krijgt Hagar van de engel? Wat zou jij daarvan vinden?
- 4) Wat vind jij mooi in dit verhaal en waarom?

Lied:

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN (Sela)

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

Mozes op de vlucht voor de Farao

Mozes, zijn naam betekent; uit het water gehaald. In het Egyptisch betekent de naam; kind. In de Bijbel staat dat de prinses hem zo noemt, nadat ze hem gevonden heeft in het biezen kistje.

Mozes groeit de eerste jaren op als Israëliet. Bij zijn eigen moeder, onder bescherming van de prinses. Want de Farao wil alle Hebreeuwse jongetjes doden. Zodoende kan het volk niet groeien en zal hem niet bedreigen in zijn regering over Egypte.



Nadat Mozes naar het paleis is gebracht, groeit hij verder op als Egyptische prins. Hij wordt geschoold in alle wijsheid van de Egyptenaren. En toch is hij er niet gelijk aan. Misschien wisten de mensen aan het hof wel dat hij geen Egyptenaar was. Maar in zijn eigen hart, wist hij het ook. Mozes gaat naar de steden, die door de Israëlieten gebouwd worden. Wat ging hij daar doen? Trok zijn hart naar zijn eigen volk? Hij ziet hun lasten. Toch loopt dit kijken uit op een vreselijke gebeurtenis.

[Lezen: Exodus 2:11-25](#)

Vragen:

- 1) Mozes neemt het op voor de zwakken, was dit goed? Hoe kun jij dit doen?
- 2) Mozes vlucht en gaat zitten bij een bron. In de Bijbel gebeuren er vaker dingen bij een bron. Weet jij een paar verhalen? Zie je overeenkomsten?
- 3) God kan slechte dingen in goede dingen veranderen. Is dit te zien in het leven van Mozes en zo ja, hoe dan?
- 4) Wat zou je vandaag van deze geschiedenis kunnen leren?
- 5) Lees vers 25. Wat betekent dit?
- 6) Wat wil Mozes zeggen met de naam Gersom, die zijn zoon krijgt?

[Lied: Psalm 79:4](#) past hierbij. Kun je uitleggen waarom?

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven;
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven;
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.
Help ons, barmhartig HEER,
Uw groten naam ter eer;
Uw trouw koom' ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult;
Bewijs ons eens genade!

Elimelech op de vlucht voor de honger

Mensen vluchten om allerlei redenen. We hebben in voorgaande Bijbelgedeelten al een aantal gezien.

Oorlog kan een reden zijn, maar ook honger.

Een man in Bethlehem (dat betekent Broodhuis) gaat met zijn gezin op zoek naar een plaats waar geen honger is.

Elimelech heet hij. Zijn naam betekent: Mijn God is Koning.

Hij neemt zijn vrouw Naomi (lieflijk) en zijn zonen Machlon (ziek) en Chilion (zwak) mee.

Ze gaan naar het land Moab. Moab ligt niet ver van Israël en was een broedervolk, ontstaan uit een van de zonen van Lot. Hun taal leek veel op Hebreeuws. Ze dienden de god Kamos.

De Moabieten wilden hun land uitbreiden richting het noorden. Dit bracht hen in conflict met de Israëlieten, die een deel van het gebied ten noorden van de Arnon als hun erfdeel beschouwden. Hoe diep de haat tussen beide volkeren was, blijkt uit de vele profetieën tegen Moab, die men in het Oude Testament aantreft.

Het blijkt ook uit het verbod om Moabieten in de gemeente van de Heere op te nemen (Deuteronomium 23:3; Nehemia 13:1)



[Lezen Ruth 1: 1-6](#)

[Vragen:](#)

- 1) Kijk eens naar de betekenis van de namen. Valt je iets op? Is het leven van Elimelech in overeenstemming met zijn naam?
- 2) Wat vind je van de beslissing om naar Moab te gaan? Was er een andere optie?
- 3) Hoe was het leven in Moab denk je?
- 4) God doet alle dingen meewerken ten goede staat er in Romeinen 8: 28. Zie je daar iets van in dit bijbelboek?

[Lied:](#)

AAN MIJN ZIJ (sela)

Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang:
dan bent U mijn Vader die mij dragen kan.
Wanneer ik wankel onder zware last,
houdt uw hand mij stevig vast.
In de diepste nood, door de moeite heen,
blijft U aan mijn zij, U mijn God alleen.

Met uw woord als waarheid in de hand,
zie ik naar U op, houd ik gelovig stand.
Dwars door het duister heen schijnt een helder licht;
toont mij uw heerlijk vergezicht.
God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij,
die mij niet verlaat, die mij verder leidt.

Door de kracht van Hem die verrezen is,
weet ik dat mijn leven altijd veilig is.
Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan:
al het kwaad zal die dag vergaan.
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij:
leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!

Jezus vlucht voor Herodus

Jezus is nog maar een kleine jongen, maar Hij is wel de beloofde Messias. Dat weet de satan. Satan weet ook, dat als Jezus zijn werk klaar heeft, hijzelf verslagen is.

Dus probeert hij op allerlei manieren om Jezus te vernietigen. Dat zien we al in het begin van Jezus' leven.

De naam Jezus betekent Redder.



Lezen: Mattheus 2:1-15

Vragen:

- 1) Kijk eens naar wat Jozef doet naar aanleiding van de droom. Wat kun je hiervan leren?
- 2) Lees de tekst van vers 13-15 nog eens door. De profetie die daar staat, welke is dat? Kun je die op verschillende manieren uitleggen? Hoe dan?
- 3) Hoe blijkt Gods zorg voor Zijn Zoon?
- 4) Zijn er dingen in deze geschiedenis waar je vragen over hebt, of wat je wil onthouden?

Lied

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen
Die 't heden kent, de toekomst overziet
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen
En 't werk der eeuwen dat zijn Geest ompant
Volvoert Zijn hand

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
En d'adem zijner lippen overmant
De tegenstand

De heil'ge Geest die haar de toekomst spelt
Doet aan Gods kerk Zijn heilsgeheimen weten
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt
Heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land
Als Gods gezant

Vluchtelingen voor Saulus (Het evangelie verspreid zich)

Jezus was naar de hemel gegaan en had de opdracht gegeven om het evangelie over de hele wereld te verspreiden.

De apostelen gaan dit ook doen, na pinksteren. Ze zijn in Jeruzalem en hebben daar een gemeente met christenen. Dit was geen gemakkelijke tijd. Ze worden gevangen gezet door de priesters. Maar de gemeente groeit. Er komen diakenen. Er gebeuren wonderen.

Dan wordt Stefanus gestenigd. En dat is gelijk het begin van een grote verandering.



[Lezen: Handelingen 8:1-8](#)

[Vragen](#)

- 1) Wat gebeurt er hier met de christenen en met het evangelie?
- 2) Zoek eens op in welke landen Christenen nu het meest vervolgd worden (kijk bijv. bij Open Doors). Waarom zouden juist Christenen vervolgd worden?
- 3) Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Wat zou hiermee bedoeld worden?
- 4) Lees vers 4 en vers 8. Wat houdt dat in?
- 5) Lees 1 Petrus 4:12-13. Kun je dit in eigen woorden uitleggen.
- 6) Hebben wij vervolging of lijden omdat we God dienen?
- 7) Verspreid jij het evangelie? Waarom wel of niet?

[Lied: Laat mij zijn een instrument](#)

Laat mij zijn een instrument,
Heer, in Uw hand
en gebruik mij waar Gij wilt,
dat ik U dienen zal.
Geef mij een open hart,
dat 't stille schreien hoort
en laat mij helpen waar,
't leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen Heer,
naar Uw genadetroon,
hulp, troost en plaats is daar,
bereid door Uwe Zoon.

Laat mij zijn een brandend licht,
stralend door U,
schijnend in de duisternis,
waarin zovelen gaan.
Dat 'k altijd spreken zal,
over Uw liefdedaad

en Uw vergeving,
die zondaren op doet staan.
Geef dat ik anderen,
brengen mag aan Uw voet
en maakt mijzelf bereid,
mijn weg met U te gaan.

Vader, ik wil U danken,
dat Gij gaf Uw Zoon,
stervend voor verlorenen,
droeg Hij mijn zondeloon,
daar Hij verlaten werd,
alleen en eenzaam was.
Dat nimmer ik meer zo,
door U verlaten zou zijn.
Laat mij dan leven Heer,
getuigend van Uw gena,
Gij zijt mijn Heer en God,
die leeft en leven geeft.

Vreemdelingen op aarde

Vandaag kijken we naar onszelf. Ik hoop dat jij niet hoeft te vluchten uit je land of uit je huis.

Misschien vond je het de afgelopen weken wel een beetje lastig; al die bijbelverhalen, dat is nu niet.

Maar ook nu zijn er heel veel vluchtelingen op deze wereld. Om allerlei redenen. Bid voor hen!

Toch zijn we, als we christen zijn, wel vreemdelingen op deze aarde. Omdat we mogen geloven dat ons thuis in de hemel is, als we God dienen, is de aarde niet ons thuis.



Lezen:

Jesaja 56: 1-8 en Johannes 15:19

Vragen:

- 1) Voel jij je weleens vreemdeling op aarde? Wanneer bijvoorbeeld?
- 2) Waaraan kun je merken dat christenen pelgrims zijn in deze wereld?
- 3) Wat betekent het voor jouw leven, dat je niet te 'vast moet zitten aan deze wereld'?
- 4) Kun je de tekst uit Johannes uitleggen?

Lied: Door de wereld gaat een woord

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:

"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

ref: Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.

Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.

Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

ref.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

ref.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:

"Breek uw tent op, ga op reis,

naar het land, dat Ik u wijs." ref.