

Maandtekst April 2022 Verbonden met God en elkaar door Zijn dood

En dit zeide hij niet uit zichzelf; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk; En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.

JOHANNES 11:51-52

Ha jongens en meiden,

Deze maand vieren we Goede Vrijdag en Pasen. We denken aan het lijden van de Heere Jezus. En juist dat lijden geeft ons verbondenheid aan elkaar. De Heere Jezus ging sterven in plaats van het volk. En in deze tekst staat ook dat door Zijn dood de verstrooide kinderen van God, uit Jood en heiden, samen komen. We zullen één kudde worden, met één Herder.

Mag jij ook al geloven dat Hij voor jouw zonden is gestorven, in jouw plaats? Dan mag jij ook bij die kudde horen, waarvan Hij de Herder is.





DE HEER IS MIJN HERDER

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Hij geeft me alles wat ik nodig heb.

Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water.

Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij.

(Help de herder de weg te zoeken naar het schaap)



Start →



gevonden

De Heer is mijn Herder

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene
weiden

en voert mij naar vredig water,
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg door een donker
dal, ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Psalm 23

Voor het slapen gaan ...



'k Sluit mijn oogjes,

'k Vouw mijn handjes,

'k Bug mijn knietjes voor U neer,

Trouwe Vader, in de hemel,

Zie op mij in liefde neer

Leer mij vroeg Uw kind te worden,

Schoon 'k nog jong ben en nog

klein,

Mag ik van Uw grote kudde,

T och een heel klein schaapje zijn?
Amen

