

Maandtekst februari 2022

Kolossenzen 3: 14 *En boven dit alles doet aan de liefde dewelke is de band der volmaaktheid.*

Ha jongens en meiden,

Ons jaarthema is verbonden met God en elkaar. Deze maand willen kijken naar de

**liefde**, die verbinding geeft.



In de Bijbel lezen we in Kolossenzen 3: 14 over de band aandoen van de liefde. De liefde zorgt voor eenheid met elkaar en de Heere.

Een riem zorgt er voor dat de kleding op de juiste plaats blijft zitten. Zo zorgt de liefde ook voor verbondenheid aan God en elkaar.

Als je bij de Heere wil/ mag horen, mag je leren om het goede aan te doen en het verkeerde af te leggen.

Misschien heb je wel eens buiten gespeeld en was je erg vies. Zo mag je niet aan tafel zitten om te eten. Dus eerst douchen en schone kleren aan.

In de brief aan de Kolossenzen lees je ook zoiets. In Kolossenzen 3:8 staat dat je boosheid, toornigheid, kwaadheid, verkeerde woorden, roddelen en liegen af moet leggen. Uit doen. En als je dat gedaan hebt?

In vers 19 staat: Doet aan de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van de Heere die je geschapen heeft. Je mag steeds meer op God gaan lijken!

In vers 12 en 13 wordt dat verder uitgelegd. Je wordt barmhartig, je wil goed zorgen voor anderen, goedertieren, je vind je zelf niet meer de belangrijkste, je zegt vriendelijke woorden, je bent geduldig, je mag elkaar vergeven, omdat Christus dat ook doet. Je verdraagt elkaar! En in vers 14: Je doet de liefde aan.

God wil het zegenen als jij Hem en elkaar lief hebt. In vers 15 staat dat Gods vrede dan in je hart komt.

Hoe kleed jij je?

Trek jij de liefde aan? Dat verbindt aan God en elkaar!

Wil je meer over liefde lezen?

Kijk dan eens op

<https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/seksuele-vorming-2-bijbelse-liefde/>

Leer je de maandtekst weer mee?

Opdracht:

Maak mooie kleren! En denk er ondertussen aan dat jij je ook mag kleden met liefde. Dan ga je steeds meer op God lijken! Hij heeft jou liefgehad met een eeuwige liefde.



