

Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Jeremia 31:33

Ons jaarthema is verbonden met God en elkaar. We beginnen nu aan een nieuw jaar, 2022. In de Bijbel lezen we over een Nieuw Verbond. Jeremia schrijft daarover. Het Oude Verbond was gemaakt met het volk Israël toen ze uit Egypte wegtrokken. God greep hun hand en leidde hen uit. Hij gaf bij de berg Sinaï Zijn Wet. Hij zou voor hen zorgen als ze Hem bleven dienen en gehoorzamen. Maar het volk werd ongehoorzaam. Ze gingen de afgoden dienen. Het Verbond was verbroken.

En nu... Jeremia mag vertellen dat er een Nieuw Verbond komt. Niet zo'n Verbond als het eerste, waarbij ze Gods Wet moesten houden en God gehoorzaamheid vroeg. Waar de priesters Gods Woorden leerden aan het volk en waar er offers gebracht moesten worden, om de zonden van het volk te vergeven... Nee, in dit Nieuwe Verbond gaat God 3 dingen doen.

1. Zijn Wet in hun verstand en hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn.
2. Ze zullen de Heere kennen van jong tot oud.
3. Hij zal hun zonden vergeven en niet meer aan hun zonden denken.

Wat een mooi Nieuw Verbond is dat! De Heere Jezus zou komen. Hij heeft Gods Wet gehouden, Hij kende God het allerbeste en Hij droeg de straf voor de zonden. Dat Nieuwe Verbond is een Verbond wat goed blijft! Een Verbond wat niet kapot kan gaan. Daar hoeft je niet aan te twijfelen! Het is echt waar. In Jeremia 31: 35 staat het. Heb je wel eens gekeken naar de schepping? De zon geeft licht overdag, 's nachts komt het licht van de maan en de sterren, de zee bruist. Deze tekenen in de natuur zullen altijd blijven. Zo zal God ook hun tot een God zijn! Dat is bijzonder!

Gebed

Heere God, ik was er al achter gekomen dat ik Gods Wet zelf niet kan houden, hoe goed ik ook m'n best doe. Elke dag opnieuw maak ik fouten.

Maar nu lees ik in Jeremia 31 dat u zorgt voor een Nieuw Verbond. U gaat Zelf de Wet in het binnenste van hun verstand en hart schrijven, u geeft Zelf ons het verlangen om U beter te leren kennen en U beloofd om Zelf onze zonden te vergeven en er zelfs niet meer aan te denken.

Daarom bidden wij U:

Kom in mijn hart, kom in mijn hart, o kom in mijn hart, Heere Jezus.

Kom in mij nu, vervul mij nu, o kom in mijn hart, Heere Jezus.

En:

'Schep in mij een rein hart o God! Verwerp mij niet van Uw aangezicht, O Heer. Geef mij weder de vreugde van Uw heil en vernieuw een vaste geest in mij!'

Als ik kijk naar de zon die schijnt, naar de maan en de sterren, naar de zee, dan mag ik bedenken dat U mijn God wilt zijn en dat ik bij Uw Volk mag horen.

En dat om Jezus wil, want Hij kwam naar deze aarde om onze zonden te vergeven.

Amen.