

### **Opdracht 1 Gods Wet in je verstand**

Lees elke dag een stukje van Gods Wet en vraag aan God of je Zijn Wet mag onthouden.

Wist je trouwens dat een Koning in de tijd van de Bijbel Gods Wet uit zijn hoofd moest kennen en overschrijven?

Kan jij al een beetje mee doen in de kerk als Gods Wet wordt voor gelezen?

Knip de boekenlegger uit van Gods Wet en leg hem in je Bijbel. Luister en lees op zondag mee als de wet wordt voorgelezen!

**Eerste gebod**

Leer de Heere God kennen.  
Vertrouw Hem, verwacht alle goeds van Hem. Heb Hem lief!

**Tweede gebod**

Aanbid alleen de Heere God en vraag Hem je te helpen bij alle dingen. Zoek hulp bij Hem.

**Derde gebod**

Spreek eerbiedig over de Heere!

**Vierde gebod**

Zondag is een dag voor de Heere. We gaan samen naar de kerk en leren met de Gemeente de Heere God beter kennen. We geven onze gaven door te zingen en we geven geld voor de kerk, diaconie. We rusten lekker uit en genieten van elkaar.

**Vijfde gebod**

We praten netjes over vaders en moeders, opa's en oma's, meesters en juffen, kerkenraad en allen die ouder zijn als ons. Ze hebben het goede met ons voor.

**Vijfde gebod**

We praten netjes over vaders en moeders, opa's en oma's, meesters en juffen, kerkenraad en allen die ouder zijn als ons. Ze hebben het goede met ons voor.

**Zesde gebod**

We zijn aardig voor andere mensen. We zijn belangstellend. Ieder heeft gaven van God gekregen en samen kunnen we leuke dingen doen.

**Zevende gebod**

Ons lichaam hebben we van God gekregen. We zorgen er goed voor! En ook voor dat van een ander!

**Achtste gebod**

We zorgen goed voor de spullen van onszelf en van de ander. Als iemand onze hulp nodig heeft geven we hulp.

**Negende gebod**

We zijn eerlijk tegen elkaar. We praten ook goed over anderen.

**Tiende gebod**

Geniet en wees dankbaar voor alles wat je van God gekregen hebt. Eten,