



Maandtekst December leesrooster
Verbonden met God en elkaar- zingen van het Verbond!

*Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaders, en
gedachtig ware aan Zijn heilig verbond;*
LUKAS 1:72

De maandtekst gaat over het zingen over het heilig Verbond.
Zacharias zingt daar over. Luister maar eens wat er voor is
gebeurd en wat hij eigenlijk zingt

1. Wie verwachten wij?

Vandaag is hij aan de beurt, de oude Zacharias.

Hij is op weg naar de tempel, want het lot is op hem gevallen.

Hij mag vandaag het Heilige binnengaan!

Daar staat het reukofferaltaar.

Hij mag de priesterdienst vervullen!

Daar is Zacharias heel blij om.

Toch is er ook verdriet in zijn hart. Waarom?

Dat zal ik je vertellen. Zacharias en Elisabeth, zijn vrouw, houden heel veel van de Heere. Nou, dan hoef je toch niet verdrietig te zijn? Dat is toch juist heel fijn? Ja, dat klopt, maar... toch missen die oude mensen iets. Ze hebben geen kind! Daar hebben ze zo lang naar verlangd!

Elisabeth had zo gehoopt dat ze een zoon zou krijgen!

En als dat zou gebeuren, wie weet of hij dan niet de Verlosser zou kunnen zijn. Want daar keken deze oude mensen naar uit. Ze verwachtten de Messias. Maar nu kunnen ze geen kind meer krijgen, ze zijn te oud geworden.

Je kunt dit lezen in de Bijbel in:

Lukas 1: 5-9

Vraag: Verlang jij naar de Messias? De Heere Jezus, Die jou kan Zalig maken, je zonden kan vergeven?



2. Een biddend volk

Maar vandaag is Zacharias toch heel blij! Vandaag is het feest! Vandaag mag hij reukofferen! Weet je nog dat heel lang geleden de Heere God gezegd had dat er priesters moesten komen? Toen het volk Israël in de woestijn was? Mozes hoorde toen van de Heere dat hij de tabernakel moest maken. En ook dat er een hogepriester moest komen en priesters en Levieten. Zij kregen allemaal een taak van de Heere. Nu zijn er zoveel priesters die in de tempel mogen dienen, dat iedere priester maar één keer in zijn leven aan de beurt komt om het reukoffer te brengen. Daarom moet er altijd geloot worden om de priester aan te wijzen, die aan de beurt is. En nu is Zacharias dus aangewezen.

Als Zacharias bij de tempel aankomt, ziet hij dat er al veel mensen zijn. In de voorhof zullen ze bidden als Zacharias het reukoffer brengt. En zij zullen wachten tot hij weer naar buiten komt. Dan zal hij de mensen zegenen voor de ze weernaar huis gaan.

Zacharias trekt hij zijn priesterkleding aan, legt gloeiende kooltjes op het altaar en dan mag hij er heerlijk geurende wierook op strooien. Het Heilige ruikt zo lekker! Misschien hebben de mensen buiten het ook wel geroken. Het is stil en vredig in het Heilige.

Je kunt dit lezen in de Bijbel in:

Lukas 1: 10

Vraag: Wat bid jij voor je naar de kerk gaat? Kijk jij ook uit naar de zegen?



3. Een bijzondere ontmoeting

Maar plotseling...!

Plotseling is Zacharias niet meer alleen in het Heilige. Er staat iemand naast het altaar aan de rechterkant. Nee, niet zomaar iemand! Het is een engel!

Zacharias is helemaal in de war! En bang! Hoe kan hij nog blijven leven als er een engel naast hem staat!

Maar de engel zegt zacht: "Wees maar niet bang, Zacharias! Ik kom je een blijde boodschap brengen! Jullie gebed is verhoord! Jullie zullen een zoon krijgen. En als hij geboren is, moeten jullie hem Johannes noemen. Heel veel mensen zullen erg blij met hem zijn. Dit jongetje zal een bijzonder kind zijn. Hij zal helemaal vol van de Heilige Geest zijn. Die zal in zijn hart wonen. Hij mag een belangrijke knecht voor de Heere zijn. Weet je, hij zal de voorloper van de Zaligmaker zijn, hij mag voor Hem de weg bereiden."

O, moet Johannes dan zwaar werk gaan doen? Moet hij stenen uit de wegen gaan oprapen? Moet hij diepe kuilen opvullen?

Nee, dat bedoelt de engel niet. Johannes zal in het hart van de mensen de weg voor de Messias bereiden. Hoe dan? Johannes zal moeten gaan preken en de mensen vertellen over de Heere Jezus Die eraan komt.



Je kunt dit lezen in de Bijbel in:
Lukas 1: 11- 20

Vraag: Welke taak krijgt Johannes?

4. Ongeloof...

En Zacharias? Hij zal nu toch wel dankbaar en blij zijn om wat de engel hem vertelt?

Nee, helemaal niet!

Zacharias gelooft de engel niet!

Hij zegt: "Hoe kan dat nou? Elisabeth en ik zijn al zo oud! Wij kunnen toch geen kind meer krijgen? Hoe zal dat nou ooit gebeuren?"

Dan spreekt de engel heel streng tegen hem: "Zacharias, ik ben Gabriël! Elke dag sta ik bij de troon van God! De Heere Zelf heeft mij gestuurd om jou deze boodschap te brengen. Geloof je dat niet? Daarom zal je straf krijgen, Zacharias! Van nu af zal je niet meer kunnen spreken totdat alles gebeurd is wat ik je nu verteld heb."

En dan is de engel plotseling weer weg.

Zacharias is weer alleen in het Heilige.

Je kunt dit lezen in de Bijbel in:

Lukas 1: 11- 20

Om te onthouden: Bij God zijn alle dingen mogelijk!



5. Een stille ontmoeting met het volk

In de voorhof wachten de mensen tot Zacharias weer naar buiten komt. Wat duurt het toch lang! Zou er iets gebeurd zijn? Ze kijken elkaar eens aan. Niemand begrijpt het. Eindelijk verschijnt Zacharias. De mensen kijken naar hem. Ze zien iets aan hem. Er is inderdaad iets gebeurd. Zacharias wijst op zijn mond en heft dan zijn handen hulpeloos omhoog. Hij kan niet spreken, hij kan het volk niet zegenen. Met zijn hand wenkt hij dat de mensen maar naar huis moeten gaan. Aarzelend draaien de mensen zich om en langzaam verlaten ze één voor één de voorhof. Ze hebben onderweg vast met elkaar gesproken over deze vreemde gebeurtenis, ze hebben vast wel gezegd dat Zacharias iets heel bijzonders in de tempel gezien had.

Je kunt dit lezen in de Bijbel in:
Lukas 1: 21-22

Opdracht: Stilte spelletje. Probeer zonder iets te zeggen een verhaal van Kerst uit te beelden. De anderen moeten raden wat je bedoeld. Bijvoorbeeld: Aankondiging geboorte van de Heere Jezus, Maria bij Elizabeth, Maria zingt.



6. Een stille ontmoeting met Elizabeth

Zacharias gaat naar huis. Als Elizabeth hem vraagt of het goed gegaan is in de tempel, kan hij dat niet vertellen. Met een schrijftafeltje waarop hij letters in de zachte bovenkant kan schrijven met zijn vinger en met gebaren probeert hij Elizabeth duidelijk te maken wat de engel in de tempel tegen hem heeft gezegd.

En Elizabeth, is zij ook ongelovig? Nee, helemaal niet!

Na een poosje weet ze het. In haar buik groeit een kindje, precies zoals de engel had voorgezegd. Vijf maanden lang blijft ze in huis, niet omdat ze zich schaamt dat zo'n oude oma als zij nog een kindje gaat krijgen. Nee, om de Heere groot te maken. In de stilte van haar huis looft en prijst en dankt ze de Heere voor dit grote wonder.

Denk je ook niet, dat Zacharias ook zo graag de Heere had willen loven en danken? Maar dat kan hij alleen maar in zijn hart doen, niet met zijn stem. Dat is de straf.

Je kunt dit lezen in de Bijbel in:
Lukas 1: 23-25

Opdracht: Zing een mooie psalm om de Heere te loven!



7. God doet wat Hij had beloofd!

Dan komt die blijde, heerlijke dag. Hun kindje wordt geboren. Wat zijn ze blij! Maar weer kan Zacharias niet zingen voor de Heere. Wat erg toch!
Er komen veel mensen op bezoek, familie, de burens, vrienden en kennissen. En allemaal zijn ze zo blij voor Zacharias en Elisabeth.

Als het kindje acht dagen oud is, zal hij besneden worden. Net zoals alle jongetjes van het volk Israël. Op deze dag zullen Zacharias en Elisabeth ook vertellen hoe hij heet. Weer komen er veel mensen naar hun huis.

“O”, zeggen ze, “jullie zullen wel heel blij zijn dat de kleine Zacharias nu besneden wordt. Dat de kleine Zacharias nu het teken van het verbond krijgt!”

Maar de oude man schudt heftig zijn hoofd! En ook Elisabeth zegt: “Nee, zo zal hij niet heten.”

De mensen zijn verbaasd? “Nee? Maar hoe noemen jullie hem dan?”

“Johannes”, zegt Elisabeth zacht.

“Johannes? Maar die naam komt toch helemaal niet voor in de familie? Daar is je man het vast niet mee eens!”

Vragend kijkt het bezoek naar Zacharias. Hij gebaart met zijn handen dat hij het schrijftafeltje wil hebben. Hij drukt zijn vinger in de zachte was. Alle mensen rekken hun halzen om te kunnen zien wat Zacharias opschrijft.

Even later lezen ze : Johannes is zijn naam! Ze staan met open mond naar Zacharias te kijken!

Op dat moment voelt Zacharias ineens dat hij weer kan spreken. Zijn tong, die wel vast leek te zitten, wordt losgemaakt door de Heere.

En hoor eens... Wat is het eerste wat hij zegt? “De Heere zij geloofd! De Heere is goed! De Heere is genadig! Lof zij de God van Israël!”

Wat een wonder!

Je kunt dit lezen in de Bijbel in:
Lukas 1: 67-80

Opdracht:
Zing de Lofzang van Zacharias



8. Een lied over het Verbond(1)

Zing of lees vandaag de Lofzang van Zacharias:

Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgericht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Hoe Zijn genâ ons redden zou
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.



9. Een lied over het Verbond(2)

Toen Zacharias weer kon praten is hij begonnen met zingen. Hij zingt over God:

Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht en verlossing te weeg gebracht. En Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht.

Daar keken Zacharias en Elisabeth naar uit. Uit de familie van David zou de Zaligmaker geboren worden. En hun zoon, mag daar een voorloper van zijn!

Je kunt dit lezen in de Bijbel in:

Lukas 1: 67-69 en Psalm 132:17 Daar zal Ik David een hoorn doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn Gezalfde een lamp toegericht.



10. Een lied over het Verbond(3)

Zacharias zingt verder.

Gelijk Hij gesproken heeft door den mond van Zijn heilige profeten, die vanaf het begin der wereld geweest zijn.

Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten.

Je kunt dit lezen in de Bijbel in:

Lukas 1: 70-71

De heilige profeten hebben beloofd dat de Messias zou komen. We kunnen het lezen in de Bijbel.

Psalm 72:12 Want Hij zal de nooddriftige redden, die daar roept; mitsgaders de ellendige, en die geen helper heeft.

De Heere Jezus kwam om mensen te helpen die het moeilijk hebben. Hij zal hun Redder zijn.

Opdracht: Welke dingen vind jij moeilijk? Vertel ze vandaag aan God. Hij wil je Redder zijn.



11. Een lied over het Verbond(4)

Ook in Jesaja 40:10 lezen we over de komst van de Heere Jezus:

Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke en Zijn arm zal heersen: zie, Zijn loon is bij Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.

Jeremia 23:6: In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.

Jeremia 30:10: Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u niet, Israël! want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke.



12. Een lied over het Verbond(5)

Zacharias zingt dat God barmhartig, vol medelijden, was met onze vaders en dat Hij denkt aan Zijn heilig Verbond, wat Hij al aan Abraham beloofd had

Dat kunnen we lezen in de Bijbel in:

Lukas 1: 72,:73

In het Oude Testament lezen we ervan:

Genesis 22:16 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.

Psalms 105:9 Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak;

Jeremia 31:33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Hebreeën 6:13 Want als God aan Abraham de belofte deed, dewijl Hij bij niemand, die meerder was, had te zweren, zo zwoer Hij bij Zichzelf,



13. Een lied over het Verbond(6)

Zacharias zingt ervan dat God ons zal leren om Hem te dienen, zonder angst, al de dagen van ons leven.

Dit kun je lezen in Lukas 1: 74, 75

Ook in Hebreeën en 1 Petrus lezen we hoe we God mogen dienen.

Hebreeën 9:14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

1 Petrus 1:15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel;



14. Een lied over het Verbond(7)

Zacharias zingt over Johannes. Hij mag een profeet zijn. Hij mag de weg bereiden. Hij mag vertellen dat de Heere Jezus hun zonden zal vergeven.

Dit kun je lezen in Lukas 1: 76, 77



15. Een lied over het Verbond(8)

God zal ons bezoeken. Hij zal verschijnen aan degenen die in duisternis zijn. Hij zal onze voeten richten op de weg van vrede!

Dit kun je lezen in Lukas 1: 78, 79

En er wordt verwezen naar:

Jesaja 9:1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

Jesaja 42:6,7 Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten.

Jesaja 60:1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

Opdracht: Maak het donker in huis en verspreid daarna licht met een kaars!



16. Opgroeien

Johannes groeit op. Hij werd gesterkt door de Geest. Hij was in de woestijn totdat hij zich aan het volk zal laten zien.

Dit kun je lezen in Lukas 1: 80

Vraag: Waar wil jij in groeien?

Opdracht: Zing het lied: Lees je Bijbel!



17. Zing mee over het Verbond

*God had hun, tot hun troost, gemeld,
Hoe Zijn genâ ons redden zou
Van onzer haat'ren wreed geweld;
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw;
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
Van ouds den vaad'ren toegezeid,
En dat Hij wil gedenken
Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,
Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet.*



18. Zing mee over het Verbond

*Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd,
Wanneer die blijde heildag rees,
Van 's vijands dienstbaar juk bevrijd,
Hem dienen zouden zonder vrees,
Naar 't heilig recht, in ware deugd.
O dierbaar kind, o stof van vreugd,
Geschenk van 't Alvermogen,
Elk noem' u Gods profeet, en geev' u eer;
Gij treedt voor 't aanschijn van den HEER,
En baant Zijn weg door leven en door leer.*



19. Zing mee over het Verbond

*Dus wordt des HEEREN volk geleid,
Door 't licht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaligheid,
In hunne schuldvergifenis;
Die nooit in schoner glans verscheen,
Dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Een ster in Jakob op doet gaan,
De zon des heils doet aan de kimmen staan.*



20. Zing mee over het Verbond

*Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.*

