

Kijktafel bij de maandtekst



Nodig :

- Schaaltje met zand
- Vaasje met verschillende bloemen
- Tekst

Uitleg:

- Het **zand**: verwijst naar dat we leven in deze wereld, net als het volk Israël in de woestijn. In deze wereld is met Pinksteren de Heilige Geest uitgestort. Deze Geest is zichtbaar en werkt nog steeds. Indien dan jij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden? Lukas 11:13
- Het **vaasje** is teer en breekbaar, aarden vaten, (2 Korinthe 4:7) maar toch wil de Heilige Geest in ons komen wonen.
- De **bloemen**, heel verschillend staan voor de verschillende vruchten van de Geest.
- Zet de maandtekst erbij.

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Galaten 5:22