

Bijbelse dagboeken 2021

-
- Volharding: Dagboek bij de HSV € 9,50
- Een hand vol koren (HSV) €12,50
- Dag in, dag uit (NBV) € 6,99
- Lichtstralen uit het Woord (NBV) €10,50
- Kracht voor elke dag (NBV) €11,99
- Filippus (NBV) € 7,99
- Bijbelse dagkalender (NBV) € 8,49
- Dagteksten (versch vertalingen) € 6,99



Jaaragenda's 2021 *nu met 20% korting*



- Leef! (familyplanner) €12,99
- De allerbeste VISJES weekplanner €14,95
- Je bent **geliefd** weekplanner €14,95
- Landelijk €14,95
- Ontdek je ruimte (PUUR!) Familyplanner €14,99

- Twnty Twnty One €19,95
- Ontdek je ruimte (PUUR!) €17,99
- Leef! Agenda €14,99
- Verweef je tijd (klein en groot) €13,95 /€15,95
- Vier het leven (LUV) €17,95
- Terdege agenda €12,95
- Allerbste VISJES agenda €14,95
- Je bent **geliefd** €14,95
- Mattie de Bruine agenda €12,95
- MamAgenda €14,99
- Kerkenwerkagenda € 9,99
- Diverse zakagenda's vanaf € 4,95

- Elke dag nieuw agenda (voor moeders) **speciale prijs: van €17,90 NU VOOR €10**

Boeken *nu in de aanbieding* VOL van creativiteit!



Je leven in balans. Gezonder leven begint met goede voeding en meer bewegen. Maar wil je je leven echt in balans brengen dan is een gezonde geestelijke voeding net zo belangrijk! Je leven in balans kan daaraan bijdragen. In dit prachtig uitgevoerd gebonden boek vind je talloze opbouwende overdenkingen van Katie Farrell, de oprichtster van het succesvolle blog Dashing Dish. De overdenkingen helpen vrouwen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, weerstand te bieden aan de negatieve gedachten waar je mee te maken krijgt als je extra op je gewicht wilt gaan letten, en stimuleren bij het volhardingsproces. Daarnaast vind je in dit boek diverse heerlijke recepten voor gezonde lekkernijen, handige weekplanningen, haalbare lichamelijke oefeningen én talloze tips om te werken aan een gezondere levensstijl.



Sommigen dromen dat er ooit meer uren in een etmaal zullen passen of hopen op onverwachte meevallers in hun agenda. Weer anderen worstelen met een overvol leven en het gevoel dat ze nooit kunnen ontspannen. Velen verlangen naar rust! Maar wat is rust? Is dat niet werken of is rust meer dan dat? Hoe combineren we onze behoefte aan rust en alle verantwoordelijkheden zonder het gevoel dat we voortdurend tekort schieten? Leven vanuit rust is een 'eerbetoon aan de sofa', aan de tempowisselingen van het leven en aan de rust die met vrienden, maaltijden en feest gevuld kan worden. Sjodin vindt dat het tijd wordt om ons oudste en meest beproefde weekritme af te stoffen zodat we de rustdag herontdekken: 'Rust komt niet achteraan, als we uitgeput en tot niets meer in staat zijn. Ze is het begin van alles!'



In het hart van de Bijbel vinden we het boek Psalmen. De liederen zijn stuk voor stuk een vertolking van wat in het hart van de schrijvers leeft. En niet alleen bij hen; de psalmen bieden veel herkenning! Maar meer dan dat: ze moedigen ook aan om je hoofd op te heffen naar God, Hem te vertrouwen en Hem te prijzen.

Recht uit mijn hart nodigt je uit om na het lezen van een psalm bij jezelf naar binnen te kijken en - recht vanuit je hart - op te schrijven wat daar leeft. Op de linker pagina's staan de psalmen uit de Herziene Statenvertaling afgedrukt, op de rechterpagina's is veel schrijfruimte, en worden er ook concrete vragen aangereikt als opstapje tot het schrijven.

Read Write Grow

Schrijvend de Bijbel door

'Wat is het bijzonder dat een Bijbeltekst je keer op keer kan raken. Steeds wanneer je een tekst tegenkomt valt er weer een ander gedeelte op, of omdat je in een andere situatie zit wordt je door een specifiek gedeelte aangesproken.' Dat is de kracht van de Bijbel. Hoe vaker je erin leest, des te meer diepgang de woorden krijgen.

Met dit gegeven is Wilma Poolen aan de slag gegaan. Ze heeft de Bijbel van Genesis tot Openbaring doorgewerkt en koos 52 tekstgedeelten uit. Daarna heeft ze bij elk gedeelte drie verschillende schrijftechnieken gezocht die je helpen om verder te bezinnen op de tekst en de boodschap die hij overbrengt.

Hierdoor kun je drie jaar lang wekelijks bezig zijn met Bijbelteksten en je laten verbazen door wat de Bijbel als boodschap heeft voor jou. Het staat je natuurlijk vrij om hierin een eigen structuur aan te brengen. De weken zijn niet genummerd, dus je kunt elk willekeurig moment instappen of verdergaan. Zo biedt dit boek enorm veel handvatten om al schrijvend invulling te geven aan je stille tijd, Bijbelstudie en geloofsgroei.

Neem de tijd!



Nu: €7,95



Nieuw in de succesvolle serie 'Love to write'. Zie het als dagboek zonder datum. Maar liefst 70 x stille tijd met originele ideeën in thematische opzet. Heel divers. Vul de zin aan, tekenen, handletteren, journaling of scrapboeken. Je krijgt veel ruimte voor eigen creativiteit. Het mooie vierkante formaat is luxe afgewerkt met een sluitelastiek en boekenlegger. Wilma Poolen woont met haar man en twee dochters in Nijkerk. Wilma werkt in een boekhandel en geeft regelmatig workshops creatief schrijven.

Haal meer uit je stille tijd door creatief schrijven tijdens het bijbellezen. Je zult ervaren dat de Bijbel dichterbij komt en de tekst meer voor je gaat leven. **Start to write** bevat uitleg van creatieve schrijftechnieken, opdrachten om de technieken uit te proberen en bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament om zelf mee aan de slag te gaan. Ook worden er tips gegeven om met een groep te gaan schrijven. 'In *Start to write* is het schrijven geen doel op zich, maar een middel om te ontdekken wat er in de Bijbel staat en wat het voor jou kan betekenen. Je hoeft dus helemaal geen schrijfkwaliteiten te hebben om hiermee aan de slag te gaan! Eigenlijk denk je gewoon al schrijvend na.'

Nu: €9,99



€9,50



Tijd om op te staan! wil je helpen om Gods unieke plan met jouw leven te ontdekken. Door middel van Bijbelteksten, verwerkingsvragen en doe-opdrachten ga je op zoek naar wie je bent en hoe God je bedoeld heeft. Je wordt je bewust van je koninklijke identiteit en geïnspireerd om op te staan, voor Jezus te leven en te schitteren! Dit werkboek is alleen of in groepsverband te gebruiken. Je gaat onder andere nadenken over onderwerpen als 'Je bent het koningschap waard', 'Metamorfose in je denken' en 'Gedenkstenen'. Samen willen we op zoek gaan naar de goudklompjes in je leven. Deze schatten zitten vaak diep vanbinnen, verborgen onder meerdere lagen, en wachten tot ze tevoorschijn

worden gehaald. Gods verlangen is dat je gaat beseffen hoe waardevol en kostbaar je bent en hoeveel schatten Hij in jou gelegd heeft. Je bent bedoeld om gezien te worden en te schitteren in Zijn licht!



Nu: €9,99



Nu: €9,99

Ga voor goud is het werkboek bij de succesvolle tv-serie *Transparant* op Family7. De Bijbelteksten, verwerkingsvragen en doe-opdrachten zorgen voor meer verdieping. Onderwerpen zijn o.a. 'de keerzijde van de medaille', 'de rode draad', 'loslaten', 'volharding', 'gelouterd goud' en 'vier het leven!'. De vragen zijn ook geschikt om in een (kleine) groep te bespreken.

Kom tevoorschijn! is het derde werkboek dat verschijnt. De Bijbelteksten, verwerkingsvragen en doe-opdrachten zorgen voor meer verdieping. Onderwerpen zijn o.a. 'Hij ziet jou', 'kom in de ruimte', 'doorbraak', 'burnout, burnin' en 'groei naar volwassenheid!'.

Vrije dagen of weken zijn vaak momenten dat we – zelf, met onze partner of als gezin – bezinnen op wat we belangrijk vinden in ons leven. Het **'Vuurbaak Inspiratieboek'** geeft je voldoende stof tot nadenken en vermaak, of je nu thuis bent of onderweg! Geselecteerd uit het brede fonds dat Vuurbaak te bieden heeft komen er o.a. brieven, columnns, verhalen en overdenkingen voorbij rond thema's als geloof, opvoeding, duurzaamheid, werk en vrije tijd. Daarnaast biedt het vele gespreks- en doordenkgevragen. Het 'Inspiratieboek' bevat bijdragen van onder anderen Rikkert Zuiderveld, Adrian Plass, Cocky Drost, Bert Reinds, Daniëlle Koudijs, Lisette van de Heg, Annemieke Reesink, Theanne Boer, Mirjam van der Vegt en Reinier Sonneveld.



€7,50



Samen met je kinderen lekker koken en tegelijkertijd doorpraten over een Bijbelverhaal: daarbij helpt **Bakken met de Bijbel**. Veel kinderen vinden het leuk om te koken of te bakken, en met deze eenvoudige recepten zal dat zeker lukken.

Het boek bevat 20 Bijbelverhalen, om voor te lezen of te vertellen, met bijpassende recepten en vragen waar je samen over door kunt praten. De recepten zijn overzichtelijk uitgewerkt, met handige illustraties, zodat je kinderen veel zelf zullen kunnen doen.