

## Dankbaarheidsboeket

- Schrijf in de bloemen waar je dankbaar voor bent.
- Knip de bloemen uit en plak ze aan een rietje!
- Zet de bloemen in de vaas!
- Plak de tekst van de maand op de vaas!
- Stuur je foto naar [geloovenmetkinderen@gmail.com](mailto:geloovenmetkinderen@gmail.com)!
- Wie weet komt jouw foto op de website!?

*Verblijdt u te allen tijd.  
Bidt zonder ophouden.  
Dankt God in alles; want  
dit is de wil van God in Christus Jezus over u.  
1 Thessalonicenzen 5:16,17,18*





