

Lees dit verhaal in Lucas 8



# Zelfs de wind en de zee gehoorzamen Hem

## Woordzoeker

BOOT  
GAAN  
GEOHOORZAMEN  
GELOOF  
GOLF  
JEZUS  
KALM  
MEER

OEVER  
SLAAP  
STIL  
STORM  
WIND

Jezus zei, laten wij.....  
naar de overkant. Het antwoord lees je in de overgebleven letters



Kleur de plaatjes van dingen die je op het strand kunt vinden

