

Waar zijn Adam en Eva?
Kun jij hen vinden?



Waar is Adam, waar is Eva?
Ze zijn weg, ik zie ze niet.
Waarom gaan ze zich verstoppen?
Waarom hebben ze verdriet?

Van één boom mag je niet eten,
dat heeft God tot hen gezegd.
Maar ze waren ongehoorzaam,
daarom kruipen ze nu weg.

Waar is Adam, waar is Eva?
God ziet dwars door alles heen.
Hij ziet ook hun bange harten,
en Hij laat hen niet alleen.

Kom maar Adam, kom maar Eva,
kom achter die boom vandaan.
En vertel aan God de Here
wat voor kwaad je hebt gedaan.

Daar gaat Adam, daar gaat Eva,
uit die mooie tuin vandaan.
God maakt voor hen beide rokken,
en trekt hun die kleren aan.

Adam, Eva, heel verdrietig.
Maar God troost hen allebei.
Eens zal Jezus Christus komen,
Hij maakt alles goed en blij.