



Elia bij de beek

Kijk, wie zit daar op een rotsblok?
't Is Elia de profeet.
Hij drinkt water uit het beekje.
En weet jij wel wat hij eet?

Al heel lang valt er geen regen,
en de zon schijnt telkens weer.
Zo kan er geen koren groeien.
Ook geen groente groeit er meer.

God stuurt grote zwarte raven.
Kijk, zij nemen eten mee.
Lekker vlees en heel veel broodjes,
gooien zij zo naar benee.

Elke ochtend, elke avond,
vliegen zij naar de profeet.
Dank u wel Heer, zegt Elia,
dat U mij geen dag vergeet!