

Van U is het Koninkrijk

'Het Evangelie van het Koninkrijk'



Vraag van de maand:

Hoe kan het goede nieuws over Jezus verder komen in deze wereld?

Doe-opdracht van de maand:

Knip een aantal voetstappen uit. Schrijf op elke voetstap iets wat jij kunt doen voor Gods Koninkrijk. Bijv. iemand helpen, bidden, lief zijn, een kaartje versturen. Je mag zelf bedenken hoeveel voetstappen je uitknipt om er iets op te schrijven. Leg ze als een pad door de ruimte en bedenk: welke stap kan ik vandaag al zetten? Voer die stap uit en probeer deze hele maand dingen te doen die jij op je voetstappen hebt geschreven.

'Het goede nieuws gaat de wereld rond, maar het begint bij kleine stappen'

Maandtekst:

“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.”

Mattheüs 24:14

Lees mee:

Nadat de Heere Jezus is opgestaan, geeft Hij eerst de vrouwen en daarna ook de discipelen de opdracht om de blijde boodschap door te vertellen. Want voordat het einde komt zal het goede nieuws over het Koninkrijk van God op heel de aarde verkondigd moeten worden, aan alle volken. Daarom worden er door God nog steeds zendingen en evangelisten uitgezonden. Ver weg, letterlijk de wereld in. Maar ook dichtbij. Ook wij worden geroepen daar betrokken bij te zijn. Want het gaat om de komst van Zijn Koninkrijk!

Bid mee:

Dank U Heere, dat U de opdracht heeft gegeven om de blijde boodschap door te vertellen. Zo kan ik elke dag over U horen en lezen. Wilt u mij helpen om een stap te zetten om iemand anders over U te vertellen? Om Jezus wil, Amen!

Zing mee:

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Psalm 98:2

Van U is het Koninkrijk

Het evangelie van het Koninkrijk

Bijbelstudie april 2026

Lezen: Matthéüs 24:3-14

Zingen: Psalm 13:3,5; 67:2,3

“Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.”

Jezus' tweede Bergrede (vs. 3-12)

In deze rede onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen op de Olijfberg over de laatste dingen, de eindtijd en de wederkomst (Matth. 24-25). In vers 3-12 worden de tekenen voorafgaand aan het einde belicht. Jezus geeft de discipelen met deze rede antwoord op de vraag die ze stellen in vers 3. Opvallend is dat het onderwijs vol van waarschuwingen is: tegen verleiding (vs. 4, Ef. 5:6), misleiding doordat mensen zich voordoen als de Christus (vs. 5, Hand. 5:36,37) en politieke chaos door o.a. oorlogen (vs. 6-7). Al deze dingen zijn 'het begin van de weeën' (vs. 8), die voorafgaan aan de wedergeboorte van de wereld. In vers 9-13 benoemt Jezus de specifieke problemen van de gelovigen: verdrukking - soms zelfs tot de dood toe, haat omwille van Christus' Naam (vs. 9, Joh. 15:20-21), afval van het geloof door ergernis/vrees, wat scheiding teweegbrengt (v. 10, Matth. 25), valse profeten die een dwaalleer verkondigen (v. 11, 2 Petr. 2:1), toename van wetteloosheid en het verkillen van de liefde (v. 12, 2 Tim. 3:1-9).

Volharding in het lijden (vs. 13)

Na de opsomming van de tekenen klinkt het heerlijke 'maar' van Gods belofte in vers 13: *MAAR wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden*. Volharden, volhouden, standhouden tot het einde toe. Gelovigen moeten in het midden van verdrukking de moed niet opgeven als tegenslag of verzoeking hen treft. Volharden betekent ook het lijden verduren, verdragen, lijdzaam zijn. We mogen het lijden niet uit de weg gaan, omdat het bij het leven van een christen hoort (1 Petr. 4:12). Elke dag weer ons kruis opnemen, om met Jezus te zien op de vreugde die voor ons ligt (Hebr. 12:1-2). Dit kan alleen als we in Christus zijn en blijven, dan zullen we door Zijn genade mogen groeien in de verdrukkingen. En alleen in Christus zijn we zalig. Zalig worden betekent hier niet dat we niet zullen sterven, maar dat we deel krijgen aan het eeuwige leven.

Het evangelie van het Koninkrijk (vs. 14)

Het Evangelie, de blijde boodschap dat God de hele wereld regeert en de Verlosser gezonden heeft, zal verkondigd worden in de hele bewoonde wereld. Alle volken, d.w.z. alle stammen met een eigen taal en cultuur, zullen het Evangelie horen. En ieder die het hoort, heeft de verantwoordelijkheid hierop te reageren, omdat Jezus op de Oordeelsdag hierover zal oordelen. Het Evangelie zal zijn tot een getuigenis. Maar wat een oordeel als het tégen ons getuigt, omdat we het gehoord hebben, maar niet aangenomen en gehoorzaamd! Christus wordt in het Evangelie verkondigd als de Verlosser, die door Zijn lijden en sterven de dood en zonde overwonnen heeft. Maar als we Zijn Evangelie alleen aanhoren en niet geloven, zal het tegen ons getuigen. Het vraagt geloof en bekering, buigen voor Hem. Daarom móet dit Evangelie gepredikt worden, het is een goddelijke noodzaak (Mark. 13:10, 1 Kor. 9:16). En als het dan aan alle volken gepredikt is, zal het einde komen.

Om over na te denken:

1. Lees 2 Tim. 3:1-9. Welke wetteloosheden herken je in onze tijd, ook onder christenen? Welke vind je zelf het moeilijkst te weerstaan, of te doorzien? Wat is Paulus' advies aan Timotheüs (vs. 10-17) en wat kunnen wij hiervan leren?
2. Welke personen uit de Bijbel zijn voor jou een voorbeeld in volharding?
3. Bid voor de vervolgte kerk (tip: Abonneer je op de groep 'Leef mee met vervolgte christenen' in de Marnixapp).
4. Bid om volharding in het zendingswerk. Tip: abonneer je op de nieuwsbrief van een zending en bid met regelmaat voor hem/haar (<https://www.zgg.nl/zendingswerkers/>, info@zgg.nl).