

Maand	Onderweg... Op naar vast en zeker	Bijbeltekst	Bijbelverhaal	Doen!
Februari Kijktafel ... mand met lapjes.	... als je iemand mist. Blz. 16 	Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven. 1 Johannes 5:16a	<ul style="list-style-type: none"> • Gelijkenis van de verloren zoon Lukas 15:11-32 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kleding? Lapjes stof voor de tent ➤ Gebed? Een telefoon? ➤ Deurhanger

Ha jongens en meiden van de Marnixkerk,

Het is februari en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand staat het thema centraal: Onderweg... als je iemand mist. We lezen in op weg naar Vast en Zeker dat niet iedereen mee gaat op de weg naar Vast en Zeker. Dat geeft soms veel verdriet. Ook lezen we dat we dan juist troost mogen zoeken in Gods Woord. De tekst die we deze maand leren geeft ons wijsheid hoe we daar mee om mogen gaan. De tekst voor deze maand staat in 1 Johannes 5:16a . We gaan weer naar de tekst kijken met de 5 W- vragen.

Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven.

Over Wie gaat het in dit vers? *Iemand*, Johannes schreef dit aan de omliggende gemeenten van Efeze. Maar ook jij mag doen wat er in het Bijbelvers staat. Ook gaat het over een *broeder die zondigt*. Dat zou zomaar iemand kunnen zijn in jouw buurt of in jouw gezin, in jouw klas. Er staat ook iets in over God. *Hij* staat met een hoofdletter.

Wat mag je doen? Soms zeg je wel eens tegen je moeder: Mam, Kees heeft een heel lelijk woord gezegd. In deze Bijbeltekst staat wat je moet doen als je iemand ziet zondigen. Je mag bidden tot God!

Waar? Overal waar jij maar gaat en dingen ziet die niet goed zijn.

Wanneer moet je bidden? Als je iemand fouten ziet maken.

Waarom moeten we bidden? Jouw gebed heeft kracht. God beloofd om te vergeven en hem het leven te geven. Ook Mozes bad vaak om vergeving van de zonde van het volk. Bidt jij ook voor jezelf en anderen of God jou en hun zonden wil vergeven?

Luisteren naar de Bijbel In de Bijbel lezen we over de verloren zoon, die weggelopen was. Maar wat deed de Vader? Hij stond op de uitkijk. Blijven wij dat ook doen als we mensen om ons heen zien die hun weg niet met God willen gaan? **Lees het verhaal in de Kijk en Luister Bijbel 2 De verloren zoon op blz. 126-131**

Zingen: Psalm 95 vers 4

Gebed

Heere God, we willen u bidden voor de grote mensen en kinderen in de kerk die liever niet met U hun weg gaan. Wilt U hen zelf terug brengen? We lezen in de maandtekst dat we voor hen mogen bidden en dat U hen dan het leven zal geven. Helpt U ons om Uw belofte te geloven? Mogen we net als in het verhaal van de verloren zoon op de uitkijk staan, zodat ze zich welkom voelen om altijd weer de weg met U te gaan! En als wij soms afgedwaald zijn, mogen we dan weten dat U op de uitkijk staat om ons te ontvangen en te vergeven?!