

Maand	Onderweg... Op naar vast en zeker	Bijbeltekst	Bijbelverhaal	Doen!
December <i>Kijktafel</i> ... lantaarn.	... in het donker. Blz 12	Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23:4	<ul style="list-style-type: none"> • Psalm 23 • De Goede Herder Lukas 15:1-7 <i>Lees het verhaal in Kijk en Luister Bijbel 1 Het verloren schaap op blz. 156-161</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lantaarn ➤ Donker en licht ➤ Kleurplaat maandtekst ➤ Kijktafel

Ha jongens en meiden van de Marnixkerk,

Het is december en tijd voor de nieuwe maandtekst. Deze maand staat het thema centraal: Onderweg... in het donker. We lezen in op weg naar Vast en Zeker dat er moeilijke dingen in je leven kunnen zijn. Wat kan het dan donker zijn. De Trooster loopt mee en bemoedigt vanuit God Woord. Gods Woord wijst ons de weg, ook in diepere dalen. God is er bij. De tekst voor deze maand staat in Psalm 23:4 We gaan weer naar de tekst kijken met de 5 W- vragen.

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.



Wie gaat er door een donker dal? David heeft deze Psalm geschreven. Maar iedereen komt moeilijke situaties tegen in zijn leven. We kunnen van David leren hoe we daar mee om moeten gaan.

Wat moeten ze doen? Geen kwaad vrezen. Ze hoeven niet bang te zijn.

Waar? Als ze in een dal van de schaduw van de dood zijn.

Wanneer moeten ze dat doen? Als het moeilijk is.

Waarom is het niet nodig om bang te zijn? God is er bij. Zijn stok en staf geven troost. Met een stok en een staf leidt een herder de schapen. Ook beschermt hij hen tegen wilde dieren. Zo mag David er troost in vinden dat God hem beschermt en leidt.

Zingen

Jezus is de Goede Herder of Psalm 23

Gebed

Heere God, U bent de Goede Herder en zorgt voor Uw kinderen. U leidt hen langs grazige weiden, maar helpt hen ook door het donkere dal. Dank U wel dat U met ons mee gaat. Dan hoeven we niet te vrezen!