

*Komt, laat ons gaan naar Bethlehem. Komt, ziet, daar ligt Hij in een stal,
Een Kindje, nederig en klein zal Redder van de wereld zijn en heersen overal.
De herders kwamen en zij vonden het Kind, waarvan de engel sprak.
Ze knielden voor Hem en ze stonden aanbeddend bij de voederbak.
Komt, knielen wij ook voor Hem neder en buigen wij ons voor Hem neer.
Het Christuskind, zo klein en teder, is de Messias, onze Heer'!*
*Komt, komt, laat ons gaan naar Bethlehem! Komt, komt, vertel het overal:
De Vredevorst, zo lang verwacht kwam naar de aard' in deze nacht,
Hij, Die ons redden zal. Komt, komt, laat ons gaan naar Bethlehem!
Komt, komt, en prijst Hem overal,
Dat Kindje, nu nog arm en klein zal Heerser van de wereld zijn,
Ja Koning van 't Heelal, ja Koning van 't Heelal!*

Simeon.

*Nu laat U, Heer, Uw knecht, naar 't woord, Hem toe gezegd,
heengaan in vrede, nu hij Uw zaligheid, zo lang door Hem verbeid,
gezien heeft op Zijn bede. Nu hij Uw zaligheid, gezien heeft op Zijn bede.
Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen, terwijl dit stralend licht
Het heidendom verlicht en Isrel zal verhogen.
Het nacht' lijk duister zwicht bij 't zien van Zijn vermogen.*

Vrede

*Heer, zie al dit lijden, zie de pijn, het strijden.
Hoor naar onze bede: geef de wereld vrede.
Heer, de lichten doven. Leer ons toch geloven.
Alom wordt gestreden; geef de wereld vrede.
Heer, in al die zorgen, wachtend op de morgen.
Deelt Uw Woord ons mede: Christus' komst geeft vrede.
Heer, ons hart is duister, hoor, o Here, luister,
Geef op onze bede in ons hart: vrede.*

Finale.

*Halleluja, die Koning, Die op aarde kwam,
heelt de wonden, vergeeft de zonden, kwam tot ons als een Lam.
Knielt dan bij de kribbe, buig u voor Hem neer
en belijdt het nu zingend, biddend: Jezus, Hij is Heer'!*
*Halleluja, aanbedding, lof prijs, dank en eer; wil ontvangen onze zangen,
Hoor ons lied, o Heer'. Knielt dan bij de kribbe buig u voor Hem neer
en belijdt het nu zingend, biddend: Jezus, Hij is Heer'!*
*Want also lief had God de wereld dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft,
Opdat een ieder die in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 2x.
Halleluja, die Koning komt nog eenmaal weer op de wolken,
Om dan de volken te rechten als hun Heer'.
Kniel dan bij de kribbe, buig u voor Hem neer
en belijdt het nu zingend, biddend: Jezus, Hij is Heer'!*
Gloria, in excelsis, Gloria, in excelsis, Deo, amen!
Gloria, in excelsis, Gloria, in excelsis, Gloria, in excelsis, Deo, amen!
Gloria, Gloria, amen!

Kerst 2018 Marnixkerk

Lied teksten

26 december 09:30 uur

Intro Marnixkoor:

Troost...., spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe:

Troost, uw ongerechtigheid verzoend!

Troost, Mijn volk, voorbij uw lijden, troost Mijn volk, verzoend uw schuld.

Troost, Mijn volk, voorbij het strijden. Gods belofte is vervuld.

Troost, Mijn volk, God zal regeren door Zijn Woord en door Zijn Geest.

Heel de wereld zal Hem eren, troost Mijn volk, weest niet bevreesd.

Hoor, een stem! Die roept in de woestijn. Bereid de weg des Konings,

Maak ruim baan voor de Heer'. De dalen worden heuvels, de bergen die gaan neer

want daar wordt aan de volken Gods macht geopenbaard,

Zijn heerlijkheid en glorie: de Redder komt op aard'! Zie uw God!

Troost, Mijn volk, voorbij uw lijden, troost Mijn volk, verzoend uw schuld.

Troost, Mijn volk, voorbij het strijden. Gods belofte is vervuld.

Troost, Mijn volk, God zal bevrijden van de zonde, van de dood.

Ja, Hij zal Zijn kudde weiden en haar dragen in Zijn schoot.

Marnixkoor en Praise the Lord:

Het Licht is neergedaald,

om leven te brengen waar het duister heerst,

daar waar het duister heerst.

O come, all ye faithful,

joyful and triumphant,

O come ye, O come ye to Bethlehem;

Come and behold Him,

Born the King of Angels;

O come, let us adore Him

Christ the Lord.

O komt allen, gij gelovigen,

vreugdevol en triomfantelijk,

O kom, o kom naar Bethlehem;

Kom en aanschouw Hem,

geboren als Koning der Engelen;

O kom, laat ons aanbidden,

Christus de Heer`!

See how the shepherds,

Summoned to His cradle,

Leaving their flocks,

draw nigh with lowly fear;

We too will thither

Bend our joyful footsteps;

O come, let us adore Him

Christ the Lord.

Zie hoe de herders,

naar Zijn wieg geroepen,

Hun kuddes achterlaten,

naderbij gekomen met deemoedige vrees;

Ook wij zullen daar heen wenden

onze blijde voetstappen;

O kom, laat ons aanbidden,

Christus de Heer`!

Praise the Lord:

Een gouden ster schittert in de nacht. Een eng`len koor zingt vol held`re pracht.

Over `t wereldrond gloort een nieuwe dag. Hij komt op aard, het Kind, dat werd verwacht.

De strijd op aard` is voorgoed beslist. Hij geeft de kracht, die door ons werd gemist.

Overwinnaar God, grote Majesteit. Toch vond Hij hier geen plaats voor Hem bereid.

Een herders zoon zonder dure tooi. Een wijze man, zij knielden in het hooi.

Want Hij is het, Die verdrijft de duisternis. Dat kleine Kind, dat net geboren is.

Een stille wens, gekoesterd door het volk. Die glans van hoop verdrijft de zwartste wolk.

Want de liefde Gods beloofd aan elk geslacht. Zij is nu hier, gekomen in de nacht.

1

For unto us a Child is born,

For unto us a Son is given

And the government shall be upon His shoulder

And His name shall be called:

Wonderful Counsellor, The mighty God, The
everlasting Father, The Prince of Peace.

Want een Kind is ons geboren

en een Zoon is ons gegeven.

De heerschappij rust op Zijn schouder

en Zijn naam zal zijn:

Wonderbare Raadsman, Machtige God,
Eeuwige Vader, de Vredevorst.

O Holy Night! The stars are brightly shining

It is the night of the dear saviours birth!

Long lay the world in sin and error pining.

Till He appeared and the soul felt its worth.

A trill of hope the weary soul rejoices.

For yonder breaks a new and glorious morn!

Fall on your knees! O hear the angel voices.

O night divine, o night when Christ was born

O night divine, o night, o night divine

O heilige nacht. De sterren schitteren.

Het is de nacht van de geboorte van de Goede

Verlosser. Lang leefde de wereld in zonde en

menselijke fouten. Tot Hij verscheen en de Geest

zijn betekenis voelde. Een golf van hoop maakt de

lusteloze ziel blij. Want er breekt een nieuwe

glorieuze morgen aan. Val op de knieën. Oh,

luister naar de engelenstemmen! O Goddelijke

nacht, de nacht toen Christus werd geboren;

O nacht, o heilige nacht, o Goddelijke nacht!

Truly He taught us to Love one another.

His law is love and His gospel is peace.

Chains shall He break for the slave is our
brother.

And in His name all oppression shall cease.

Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we.

Let all within us praise His holy Name.

Christ is the Lord! O praise His Name for ever.

His power and glory ever more proclaim. 2x

Hij leert ons werkelijk anderen lief te hebben.

Zijn wet is liefde en Zijn boodschap is vrede.

Ketenen zal Hij verbreken, want de slaaf is onze
broeder. En in Zijn naam zal er geen verdrukking

meer zijn. In dankbare koren heffen wij lieflijke

vreugdeliederen aan. Met heel ons hart prijzen wij

zijn Heilige Naam, Christus is de Heer`! Hem zullen

wij voor altijd prijzen. Zijn kracht en Glorie zullen

we altijd verkondigen!

Wonder van nieuw leven, dit is pas het begin. Door God aan ons gegeven, geboren als Zijn Kind.

Kwetsbaar en onschuldig, een lange weg te gaan. Wonder van nieuw leven: Jezus! Ik loof Uw naam.

Wonder uit Gods handen, gekomen in de nacht. Ligt nu in mensen handen, een Kindje lief en zacht.

Tastbaar door genade, het vlees geworden Woord. Wonder uit Gods handen Jezus! God heeft verhoord.

Wonder in de kribbe, geboren door het kruis. Wees welkom in ons midden, kom wonen in ons huis.

Kostbaar en barmhartig, gehoorzaam aan Gods wil. Wonder in de kribbe: Jezus! Hij maakt mij stil.

De Jonge Zangers:

Zing een nieuw lied voor God de Heer, want Hij heeft wonderen gedaan.

Blaas de trompet, speel op de fluit, zing een nieuw lied voortaan (2x).

Hij heeft gedacht aan Zijn liefde en trouw, Hij doet wat Hij heeft gezegd.

Zijn volk is veilig in Zijn hand. Hij brengt Zijn mensen terecht.

Zingt een nieuw lied, Zingt een nieuw lied.

Zing een nieuw lied voor God de Heer, want Hij heeft wonderen gedaan.

Blaas de trompet, speel op de fluit, zing een nieuw lied voortaan (2x).

Laat heel de wereld en wie er op leeft, juichen voor God, de Heer.

Ja, heel de schepping doet mee in dit lied en brengt Hem alle eer.

Zingt een nieuw lied, Zingt een nieuw lied.

Zing een nieuw lied voor God de Heer, want Hij heeft wonderen gedaan.

Blaas de trompet, speel op de fluit, zing een nieuw lied voortaan (2x).

Want een kind is ons geboren en een zoon gaf God aan ons.

De heerschappij rust op Zijn schouder en Zijn naam zal zijn:

(Refrein): Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, de Vredevorst.

Immanuël, God met ons Immanuël, God met ons.

Want alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gegeven heeft

iedereen die in Hem gelooft leeft in eeuwigheid

(Refrein): Immanuël, Immanuël.

Zo lang gewacht, nu is het zover: in de donkere nacht, fonkelt een ster.

En ik hoor de blijde engelen gloren, nu is de Redder geboren.

Zo lang gewacht, nu is het zover: in de winterse nacht, glinstert een ster.

Zo lang gewacht, nu is het zover: in de stille nacht, blink er een ster.

Nu klinkt het van de klokken toren nu is de Redder geboren.

Bim bam.... Ding din-ge-dong..... Nu is de Redder geboren.

Zijn naam is Jezus, Jezus is Zijn naam, Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,

Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft, Zijn naam is Jezus (2x).

Voor het kleine Kindje buigen wij ons neer, Hij is de Messias, Hij is onze Heer' (2x).

(Voorgaande tekst wordt herhaald) Komt laten wij aan bidden (3x) Die Koning.

Marnixkoor:

Een Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij zal rusten op Zijn schouders.

En men noemt Zijn naam: Wonderlijk, Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst.

God met ons, Immanuel.

Het volk, dat in duisternis wandelt ziet nu een stralend licht.

Zij die wonen in 't land van de dood, over hen gaat een licht op.

Aan Zijn vrederijk komt nimmermeer een einde.

Recht en gerechtigheid zijn tot in eeuwigheid. God met ons, Immanuel.

De herders.

Komt, komt, laat ons gaan naar Bethlehem, komt, komt, laat ons zien het Woord.

Een engel heeft het ons gezegd: in doeken is Hij neergelegd. Ons bidden is verhoord.